

ZIJ VROEG VOOR HAAR VERJAARDAG

zij vroeg voor haar verjaardag
"dingen die rijmen op aandacht"
een zeiljacht kon ik niet betalen
en veerkracht kon ik nergens vinden

dus kocht ik haar een loodplastic
van een vriendelijke duffe heks
zij kon haar niet bekoren
ze smeed haar keihard op de grond

toen ik geërgerd stukken raapte
probeerde alles onzichtbaar te lijmen
kwam ze bij me staan en raakte mij aan

ik keek op en zij streefde mijn haar zacht
tot mijn woede was gedoofd en zij vulde mijn hoofd
met rijm dat ons weer samenbracht

Johan Meesters
juni 2017