

## VERNEDERING

uw kleinheid is een kleinigheid  
u moet er niet mee zitten

zo velen zijn u voorgegaan  
zij groeiden uit tot groothedswaan  
zij schroeden in de hitte  
van het vagevuur van tijdelijkheid  
en raakten al hun maten kwijt

hun gedrag werd ondraaglijk  
hun passie ongepast  
hun eigen hoofd werd aangetast  
hun eigendunk ons tot een last

bescheiden?  
ja, hun bescheidenheid!

hun ego zweeft als een ballon  
en kwijnt uit zicht in het lichtste licht –  
is dat uw zon? –  
weg is het evenwicht

het einde moet ik gissen  
het ding zweeft onverstoord en almaar door  
en ongehoord gaat de finale knal teloor

u zult het toch niet missen  
't is waar. 't Is Nederlands en plat  
maar 't is juist dat wat mij vertedert

zie uzelf van grote hoogte en door uzelf vernederd

Johan Meesters